

Byablaskan

Nr 1 februari 2011 • Sundoms informationstidning

Kom ihåg!

Årsmöten
i Sundom

17/2
Furufjärdens
Skoterförening

21/2
Sundoms
Hembygdsförening

2/3
Sundoms
Bygdegårdsförening och
byutvecklingsgrupp

20/3
Sundoms IF



Sundom

Sista röret på plats!

När ideella krafter
och lokala företag
gör det möjligt...



Byablaskan – även på Internet
www.sundom.se



Foto: LARS BRÄNNSTEN

Innehåll

Redaktören har ordet	2
Naturfilmkväll	3
Berättelsen om Sundoms bygdegård.	4-7
Sista röret på plats	8-9
Allt i ett skal. Annonser m.m.	10-11
Föreningsinformation	12-14
Björkarna vid Sundoms pensionärshem	15
Anslaget	16



Polisen stoppade en lastbilschaufför och talade om för honom att lasten håller på att ramla ut för det är dåligt fastsatt.

Lastbilschauffören ber polisen jaga de riktiga bovarna och lämna hederliga arbetare ifred.

Poliserna gav sig inte och skrev ut böter men lastbilschauffören vägrade betala böterna, så till slut blev det rättegång av det hela.

Rätten bad då lastbilschauffören förklara situationen. Jag var ute och sandade vägen.

Redaktören har ordet

Vårvintern börjar smyga sig på. Dagarna blir ljusare och längre dag för dag. Små ”värtecken” börjar visa sig. Hemma hos oss är det första värtecknet när solen börjar lysa över ladugårdstaket in genom köksfönstret. En och annan skoter hörs, trots den låga temperaturen. Men snart får vi uppleva soliga och varma dagar som är upplagda för friluftsliv i vår fantastiska natur.

Varför inte få lite mersmak genom att besöka Bydegården den 23 februari, där det bjuds på naturfilmkväll.

I Byablaskan den här gången får vi ta del av den avslutande delen om Sundoms bygdegård, men det finns säkert anledning att återkomma framöver. För historien tar inte slut. Vi har en fin och välbevarad bygdegård som kommer att användas flitigt långt in i framtiden.

Det är tack vare frivilligt ideellt arbete som funnits och finns här i Sundom som gjort och gör det möjligt att skapa ett mervärde för oss som lever här.

Snart är det dags för föreningarnas årsmöten. Passa på du med, att skapa mervärde för dig och för Sundom.

Nästa Byablaska får du i din hand i maj. Ha en härlig vårvinter och en skön vår till dess!

KRISTINA SANDMAN
byablaskan@sundom.se

Naturfilmskväll

Karl-Gustaf Hedberg, Bodenfilmaren berättar och visar filmerna.

Tillbaka till mina barndomsmarker.

En film med tjäderspel, orrspel, ugglor, svanar.

På tröskeln till Sarek.

Filmen är inspelad i fjällmiljö - Laitauredeltat, ett av vårt lands mest storslagna områden.

Samarrangemang med Kamera Norr, Studieförbundet Vuxenskolan och Sundoms Hembygdsförening.

Plats: **Sundoms Bygdegård**

Datum: **Onsdag 23 februari**

Klockan: **18:30** Pris: **70:-/pers**

Fikaförsäljning i pausen

Välkomna!



Berättelsen om Sundoms Bygdegård – del 3

I den här avslutande delen av serien om vår bygdegård vill jag redogöra för de olika verksamheter som har förekommit och som fortfarande förekommer samt de förbättringar och kompletteringar som byggnaden genomgått under åren.

Text: LARS BRÄNNSTRÖM med stöd av Sundoms Bygdegårdsförening

Verksamhetsplanering

Redan under planeringsstadiet av byggnaden utformning tänkte man i detalj igenom vad den skulle innehålla.

De kriterier som ställdes upp var att byggnaden i bottenplanet skulle innehålla en stor samlingssal med scen, en mindre lokal för sammanträden, ett välutrustat kök och ett kapprum med toaletter. Möjlighet för filmvisning var viktig under den tidsepoken. Därför planerades ett maskinrum för en projektor på övre planet ovanför foajén. Byggnaden behövde en vaktmästare/fastighetsskötare vilket erfordrade en bostad i huset. Vaktmästarbostaden placerades ovanför kök och kapprum.

En källarvåning under hela byggnaden behövdes för pannrum, bastu badanläggning, en stor tvättstuga mm. Alla uppställda kriterier förverkligades.

Bygdegårdens vaktmästare

Vid starten 1949 anställdes Einar Rutström till vaktmästartjänsten, som med sin familj bodde i lägenheten på plan 2 fram till 1955 då Dagmar och Bertil

Johansson tog över. De flyttade in i lägenheten och skötte vaktmästar-sysslan fram till 1963.

Tvättstuga

I planerna ingick lokaler för tvättstuga som kunde ge intäkt till bygdegården och skapa arbetstillfällen i byn. Tvättstugan var belägen i källaren i de lokaler som nu är ungdomarnas samlings- och träningslokaler.

När lokalerna var färdigställda, inköptes en tvättmaskin för 24 kg tvätt, en centrifug för 50 kg och en stor mangel med marmorskivor. (Mangelen finns nu nedmonterad och bevarad i källaren)

När all utrustning till tvättstugan var installerad, började man söka efter en lämplig person som föreståndare för tvättverksamheten.

Valborg Granlund, Sundom, anställdes i december 1949 som tvättföreståndare och fick som timlön 1 kr och 25 öre. Valborg kom att arbeta som föreståndare fram till 1955.

Efter att Valborg slutat som före-

ståndare fick Signe Åström och Anna Bergström jobbet i tvättstugan

Anna och Signe som arbetat i tvättstugan sedan 1955, avslutade sina anställningar 1989. Därmed upphörde tvättverksamheten.

Bad och bastu

Bastun och därtill hörande badanläggning nyttjades dels av Sundomsborna vid veckoslutet, men även av skolan i Sundom under veckorna.

Efter att skolan i Sundom lades ned 1962 och byborna allt mer installerade badrum i sina hus, upphörde badverksamheten.

Skolbespisning

Skolbespisningsverksamheten i Sundom startade 1946 och var då inhytt i bageristugan hos Selfrid Nilsson.

1952 flyttades skolbespisningen till bygdegården där lilla salen, köket och kapprummet nyttjades som bespisningslokaler fram till 1962. Ensy Rutström skötte bespisningen i bygdegården fram till 1960, varefter Inga-Greta Persson tog över fram till nedläggningen.

Biografverksamhet

Biovisning hade tidigare förekommit i gamla skolan under den tid den nyttjades som samlingslokal. Där visades filmer av en person som kallades "Biograf-Andersson", som reste runt i länet med portabel projektor och var den som först såg till att Sagabiografen byggdes i Luleå. Nu när man hade en ny lokal som var försedd med ett maskinrum för filmprojektor, beslut-

ades att från "Folkbio" i Stockholm, inköpa en ny biografmaskin. Man tecknade även kontrakt för hyra av filmer.

Filmvisningen påbörjades troligen 1952 och pågick fram till december 1962.

Sundoms Bygdegård ingick i något som kallades "filmringen" där 6 stycken bygdegårdar ingick. Filmerna, som visades på söndagskvällarna varje vecka, kom med buss från Jämtön och hämtades av någon från byn i Råneå. Byns filmmaskinist var Harald Eriksson .

Den sista filmen som skulle visas hette "Gamla Tider", men visades aldrig på grund av sviktande publikunderlag. TV:n hade nämligen gjort sitt intåg i våra hem.

Teater, revy mm

Under årens lopp har ett antal teater- och revyevenemang gått av stapeln.

Till exempel anlätades "Bygde-teatern" till att framföra en föreställning 1954 i bygdegården.

Under några år på 50-talet hölls nyårsfirande med dans.

Hösten 1995 bildades en ny **revygrupp** i Sundom, under ledning av Marie Olsson. "Sundomsrevyn" som den kallas, har sen dess uppfört ett antal revyspel.

Barnverksamhet

Dagisverksamhet i bygdegården startade 1985 med två förmiddagar per vecka med ett par timmar per tillfälle och pågick till 2000. Verksamheten sköttes av Birgitta Wiklund, Helena Nilsson, Laila Östling och Lena Sundvall.

Stor och liten är en nu pågående

barnverksamhet med Nederluleå Församling som huvudman och med Siri Hedström från Rutvilsreveln som ledare och samordnare.

Verksamheten startade 1998 och vänder sej till barn i åldern 0-6 år. Verksamheten bekostas av Nederluleå Församling.

Varannan vecka under skolteminerna träffas där 12 till 15 barn med respektive förälder för att leka, sjunga och ha trevligt tillsammans. Där deltar även barn från angränsande byar.

Det är en efterfrågad och uppskattad verksamhet.

Gymnastik

Småbarnsgymnastik, på initiativ och under ledning av Lena Sundvall, pågick under 1985 och 1986 med en grupp om ca 12 barn.

Motionsgymnastik för vuxna startade 1993 under ledning av Maria Jonsson och med Kerstin Lundin-Segerlund som medhjälpare. Gruppen, som bestod av ett antal hurtiga damer i blandad ålder pågick fram till år 2006.

Föreningarna i byn

Längre tillbaka i tiden fanns föreningar som i dag är borta t.ex. IOGT och NTO-logen.

Sundoms Bygdegårdsförening, med styrelse, bildad 1983, har som uppgift att förvalta och sköta fastigheten i enlighet med dess stadgar.

Dagens övriga aktiva föreningar är

Byalaget, Hamnföreningen, Sundoms IF, Byautvecklingsgruppen, Teatergruppen, Jaktklubben, Furuårdens Skoterförening och Hem-

bygdsföreningen. En ny syförening i Sundom har återuppstått under 2010.

Av byns alla föreningar är det speciellt två stycken som genom åren utgjort stort stöd för bygdegårdens verksamhet och drift.

Sundoms IF, har med arbetskraft och ekonomisk hjälp stöttat bygdegården under många år.

Sundoms Husmorsförening, nu tyvärr nedlagd, har under de 30 år som föreningen funnits alltid varit behjälplig med anskaffning av utrustning som t.ex. gardiner, dukar, porslin samt ekonomiska bidrag.

Underhållsarbeten, ombyggnader mm

Bygdegården har sedan början av 80-talet genomgått en del renoveringar och förbättringar.

1984, anordnades en ramp för rullstol, köket renoverades med ny inredning och nya kylskåp. Vidare samma år lades nytt golv samt hörselslinga i stora salen.

1986, utfördes en ny trappa av stål ned till källaren.

1987, installerades en ny kombi-panna i stället för den gamla vedpannan samt nytt expansionskärl.

1988, anskaffades ett säkert dokumentskåp där nu alla värdefulla gamla handlingar förvaras.

1991, tilläggsisolerades den del av byggnaden som inrymmer lägenhet, kök, klubbрум och kapprum. Alla fönster i bottenplan och lägenhet utbyttes till nya treglas med isolerglas.

1993-1996, tog Sundoms IF initia-

tivet till en ombyggnad av de lokaler som tidigare nyttjats för tvätt och bad.

Dessa lokaler byggdes om till omklädning, styrketräning, duschrum, bastu och klubbрум. Nu finns, där tvättstugan tidigare var, ett fint samlingsrum för byns ungdomar.

1997, installerades en ny utsugningsfläkt på taket över stora salen för ventilerings av densamma. Samtidigt tätades den befintliga takgenomföringen där regnvatten tidigare läckt in.

1998, tilläggsisolerades ytterväggarna till stora salen med ny träpanel på utsidan. Taket i stora salen försågs även med tilläggsisolering och ljuddämpande undertak.

2002, byggdes ett varmförråd på baksidan av byggnaden. En ny ridå till scenen tillverkades av en sadelmakare i Kallax by. Även ny teknik för ljud och ljus installerades.

2005, planslipades trägolven i stora salen, foajén och scenen.

2006-2007, renoverades köket med nya tapeter, målade boisering, stor restaurangspis, ny spiskåpa med fläkt, nytt porslinskåp samt ett stort arbetsbord.

2009, renoverades ungdomslokalen i källaren med nya möbler och målning av boiseringen.

2009, anskaffades en datorstödd bildprojektor samt en stor filmduk med placering i stora salen. Med den utrustningen kan digitala bilder och filmer visas samt visning av kultur- och sportevenemang från i stort sett hela världen genom att huset är utrustat med tådlöst internt nätverk samt anslutning till bredband.

2010-2011, nu under denna vinter,

försågs källargrunden runt hela byggnaden med ny dränering. Vidare försågs källarväggarna utvändigt med fuktskydd av typ "Platon-matta".

Arbetet utfördes med grävmaskin och ett antal arbetsvilliga pensionärer från byn. *(Läs mer på sidan 8-9)*

Verksamhet i huset idag

I nuläget nyttjas lokalerna för möten av byns alla föreningar, teaterföreställningar, revyspel, filmvisningar, visning av hockeymatcher via nätet, födelsedagsfester, bröllop, barnkalas, bordtennisspel, matlagningskurser, kurser för jägarexamen, kurser för skepparexamen, kurser i datorkunskap inom projektet "Äldre för äldre", "Stor och liten" för de minsta barnen, konferenser mm.

Till externa nyttjare av bygdegården hyrs hela eller delar av den ut enligt fastställd prislista.

Byns föreningar nyttjar bygdegården gratis och har då tillgång till dator, projektor och all annan teknisk utrustning vid möten.

LARS BRÄNNSTRÖM



Källor:

Jubileumsskriften "Sundoms Bygdegård 1949–1999". 1999-05-16. (Lars Brännström)
Samt egna noteringar från 2000 till nutid.



Börje, Lennart, Sune och Andreas poserar sista timmen på jobbet den 11 januari.

Foto: Rolf Höglund



Andreas, Börje och Sune kontrollerar att Lennart rätt monterar sista metern av dräneringsrör före igengrävningen. Foto: Lars Brännström

Sista röret på plats!

När ideella krafter och lokala företag gör det möjligt...

Text: ROLF HÖGLUND Foto: ROLF HÖGLUND och LARS BRÄNNSTRÖM

I maj förra året inträffade en omfattande vattenskada i bygdegårdens källare. I och med den kalla vintern hade avloppsledningen frusit vilket innebar översvämning i källaren. I gymmet, omklädningsrummet till bastun samt korridoren fram till ungdomslokalen var värst drabbat med avloppsvatten upp till 5 cm över golvet.

Bygdegården har givetvis en försäkring med rimlig självrisk som täcker den här typen av vattenskador. Anders Nilssons företag, NOP, antogs som entreprenör för att återställa källarlokalerna i ursprungligt skick. I samband

med att NOP påbörjade arbetet upptäcktes att väggarna i källaren hade fuktskador som inte härrörde från den ursprungliga vattenskadan. Det visade sig att fukt trängde in genom källarväggarna. Vi bedömde det som nödvändigt att göra en fullständig renovering av husgrunden innan arbetet som ingick i försäkringen kunde återupptas. Det visade sig att grunden aldrig renoverats sedan bygdegården stod klar för 60 år sedan.

Vi räknade på arbetet och tog in offert från en utomstående entreprenör. Totalt skulle det röra sig om grävning 2,5 m djup mer än 100 meter. Dessutom nya dräneringsrör, 5 spolbrunnar samt 250 kvm fuktisolerande matta

runt hela grunden.

Offerten slutade på mer än en kvarts miljon kronor varför vi bedömde det som mycket svårt att genomföra en investering i den storleksordningen utan att behöva ta banklån, kraftigt höja bybornas årsavgift och öka hyreskostnaderna för alla som nyttjar bygdegården.

Frågan ställdes givetvis om vi kunde utföra arbetena i egen regi med den kompetens och det kunnande som finns i byn? Svaret blev ett otvetydigt ja. Vi har ett antal bybor som har ett gediget arbetsliv bakom sig, s.k. daglediga, som ställde upp och dessutom två företag, Östlings Trafik – Fredrik Östling och NOP – Anders Nilsson, som kunde utföra arbetet till mer rimlig kostnad än den offert vi fick in. Vi har även fått professionella råd för grundisolerings samt material från Leif Nordström.

Sagt och gjort. Arbetet påbörjades i mitten av december förra året och blev till största delen klart i januari. Det återstår nu att planera och finjustera marknivån runt husgrunden. Det kommer att ske vid två tillfällen. Först en ytlig planering när tjälen gått ur

marken i juni och sedan ett slutligt återställande och återmontering av handikapprampen till hösten när alla sättningar har slutat.

Arbetsinsatserna från byborna har varit imponerande. Mer än 300 ideella timmars arbete har lagts ned. De som jobbat hårt från 15 december till 11 januari i ned till -30 graders kyla är Lennart Hedesand, Börje Nilsson, Sune Nilsson, Lars Brännström, Nilseric Larsson, Erik Nilsson, Anders Nilsson, Fredrik Östling och Rolf Höglund. Dessutom har Andreas Isaksson, som är Östlings maskinförare, gjort ett mycket bra arbete i grävmaskin och traktor.

Nu kan renoveringen av lokalerna i källarvåningen återupptas och beräknas vara slutförda till sommaren. Då ska gymmet vara återställt och vi kan åter öppna ungdomslokalen.

Ett stort tack till alla som deltagit i arbetet!

ROLF HÖGLUND
Sundoms Bydegårdsförening

Rolf, Andreas, Lennart, Börje och Sune firar med Pommac när jobbet är klart.

Foto: Lars Brännström





Allt i ett skal

Ägg är rena supermaten! Innanför skalet finns nästan samtliga näringsämnen som vi behöver: högvärdigt protein, viktiga fettsyror, livsnödvändiga mineralämnen och proteiner. Det mesta av nyttigheterna finns i gulan. Vitan består till 90 procent av vatten. Skalet är uppbyggt av kalcium

och är både tillräckligt hårt för att kunna skydda en växande kyckling och tillräckligt poröst för att ge den luft att andas.

Just luften inne i ägget är av stor betydelse för hur det fungerar i matlagningen. Ju äldre ägget blir desto mer luft passerar in genom skalet. I ett nykläckt ägg, med minimal luftficka, är vitan seg och nästan geleaktig i konsistensen, men ju äldre ägget blir desto vattnigare blir vitan. Steker man ett äldre ägg rinner vitan ut i pannan, istället för att stiliget samla sig runt den spänstiga gulan. Kokar man ett nykläckt ägg är det å andra sidan nästan omöjligt att skala det snyggt, eftersom hinnan innanför slagnar av luft utifrån.

I Sverige äter vi cirka 200 ägg per



A-FIX&STÄD

Hushållsnära tjänster

- Målning och tapetsering
- Inredningssnickeri • Möbelsmontering och reparation • Rengöring av mattor och bilsäten (recond)
- Bakning • Städning • Gräsklippning • Lättare snöskottning

Alf Vikman

Sundomsvägen 397, 975 98 LULEÅ

Telefon: 070-600 82 75

a.fix.stad@gmail.com

Innehar F-skattesedel. ROT-avdrag möjligt.

Tips som Gunilla Ståhl fått av hennes 84-åriga släkting Helga Ståhl, som 1936 på besök i Torneå lärde sig av tanten hon besökte.



Tvål eller såpa istället för handskar

Innan Du börjar måla eller gräver i jorden, gnid händerna ordentligt med tvål eller såpa och låt det torka in. Glöm inte nagelbanden! Du behöver sedan inte handskar vare sig när Du målar eller när Du gräver i jorden. Färgen och smutsen rinner bara av när Du tvättar händerna.

person och år. Flest äter vi förstås under påsken. Under påskveckan fördubblas konsumtionen. Till skillnad från i många andra länder är svenska ägg helt fria från salmonella, vilket innebär att vi till exempel kan äta löskokta ägg eller rå äggula till pastan utan risk för att bli sjuka. Däremot är andelen ekologiska ägg fortfarande relativt liten, bara cirka 6 procent av den totala produktionen.

Insänt av Gunilla Ståhl

Kommentar: Texten ovan är några år gammal därför har andelen ekologiska ägg förmodligen ökat, men redaktionen har ingen uppgift om i vilken omfattning

Klipp ur Kuriren 19/12 2010,
Kuriren för 50 år sedan:

Sundom ett särfall

Sundom är Nederluleås bästa jordbrukarby. I byn finns 60-talet jordägare och 40-talet bönder, inga ödehemman och inga oslagna lindor. Byn är ett fint särfall i Nederluleås, kanske i Norrbotten.

Veteranen **Sven Engelmärk** säger: Visst flyttar ungdom från byn och till städer och industri. Men en stannar alltid hemma och tar rätt på fädernearvet. Visst är det brist på lanthusmödrar, men det finns flickor, inte så få, från Sundom som gifter sig i byn och blir riktiga bondmoror. Men så är Sundom lyckligt lottat.

Söker sommarjobb

Jag är en öppen och utåtriktad kille med stor servicekänsla, som fyller 17 år den 10 juni.

Till sommaren går jag ut första året på Naturbruksgymnasiet i Kalix med inriktning skog. Där har jag lärt mig grunderna i skogsbruk. Jag har fått utbildning i röj- och motorsågskörning. Jag har licens att använda dessa redskap.

Min erfarenhet

- Praoat på en bondgård
- Praoat som snickare på Hö Allbygg
- Målningsjobb
- Gräsklippning
- Röjningsjobb (sly- och gräsröjning)
- Mycket traktorkörning hemma
- Grävt med grävmaskin
- Kört hjullastare
- Tagit traktorkort (A-traktor)

Jag är nyfiken på vilka möjligheter ert företag kan erbjuda mig. Om Ni blivit nyfikna på mig, så ser jag fram emot att höra av Er.

Med vänliga hälsning

John Frölander

Backarvägen 71
975 98 Luleå
070-339 88 62
0920-747 77
fr.john@telia.com

Furufjärdens Skoterförening



kallar till årsmöte torsdagen den 17 februari
i Sundoms bygdegård kl. 19.00.

Inbjudan till familje-/skoterdag

Lördagen den **2 april** hålls årets skoterdag i Skatakojan kl. 11.00-14.00

Du glömmer väl inte att förnya ditt och familjens medlemskap för 2011!

Medlemskap betalas på bankgironummer 5685-2718

Familjekort endast 150,- Enskild medlem 150,-

Viktigt! Uppge namn och adress vid inbetalningen.



Välkommen till årsmöten med

Sundoms Bygdegårdsförening och Sundoms Byautvecklingsgrupp

Tid: **Onsdag den 2 mars kl 18.30**

Plats: **Sundoms Bygdegård**

Motioner till årsmötena ska enligt stadgarna vara inlämnade
14 dagar före årsmötet. Det går bra per brev eller e-post.

Skickas till: bygdegarden@sundom.se eller

Maria Nordgren, Rävabergsvägen 70, 975 98 Luleå.

Alla bosatta i Sundom är välkomna!

Sundoms Bygdegårdsförening och Sundoms Byautvecklingsgrupp

Sundoms Hembyggsförening

kallar till årsmöte den 21 februari 2011 kl. 18.00 i Bygdegården

PROGRAM

Inledning

Årsmöteshandlingar enligt föredragningslista.

*Verksamhetsberättelse och dagordning för årsmötet
finns i lokalen den 21 februari 2011*

Kaffeservering

VÄLKOMNA! Styrelsen



Skidtävling och årsmöte 20 mars

Den 20 mars anordnas **skidtävling** klockan **10:00**.

Nytt för i år är att den förläggs i anslutning till bygdegården där skidspår kommer att dras upp. De tävlande bjuds på varm dryck och hamburgare serveras för 20 kr, - 30 kr inkl. läsk. Det kommer att finnas möjlighet till andra aktiviteter så ta gärna med pulka/kälke eller skridskor (om det fortfarande finns is).

Anmälan till Majlis Frölander tel. 747 77 senast den 13 mars.

Klockan **12:00** hålls **årsmötet** i bygdegården.

Thomas Sjöholm, sekreterare Sundoms IF



"Sockdans" i Bygdegården på skärtorsdag!

Se kommande anslag.



Friskvårdlotteriet.

Vinnare för **Augusti** 2010 är:

1a pris: Kjell Bergman 2a pris: Maj-Lis Frölander 3e pris: Marianne Johansson och 4e pris: Solvig Bergman. Bra kämpat! Lycka till vid nästa dragning. Kerstin Johansson, Laila Östling, Mats Frölander.

Vinnare för **September** 2010 är:

1pris: Laila Östling 2a pris: Mats Frölander 3e pris: Kerstin Johansson och 4e pris: Solvig Bergman. Bra kämpat! Lycka till vid nästa dragning. Marianne Johansson.

Vinnare för **Oktober** 2010 är:

1a pris: Ylva Nilsson 2a pris: Linnea Rönnbäck 3e pris: Kjell Bergman och 4e pris: Marianne Johansson. Bra kämpat! Lycka till vid nästa dragning. Kerstin Johansson, Solvig Bergman, Laila Östling, Mats Frölander, Maj-Lis Frölander.

Vinnare för **november** 2010 är:

1a pris: Laila Östling 2a pris: Kerstin Johansson 3e pris: Marianne Johansson och 4e pris: Maj-Lis Frölander. Bra kämpat! Lycka till vid nästa dragning. Kjell Bergman, Solvig Bergman, Mats Frölander.

Vinnare för **december** 2010 är:

1a pris: Nancy Frölander 2a pris: Holger Sundström 3e pris: Gunilla Olofsson och 4e pris: Solvig Bergman. Bra kämpat! Lycka till vid nästa dragning. Maj-Lis Frölander, Laila Östling, Kjell Bergman, Marianne Johansson, Mats Frölander, Kerstin Johansson.

Sundoms IF hoppas på att fler lämnar in sina startkort och deltar i friskvårdslotteriet, för vi vet att byborna är duktiga på att aktivera sig SÅ DU glöm inte att fylla i ditt startkort.

Behöver du startkort kontakta Mats Frölander 747 77, så kommer det i din brevlåda.

Bingolotto

Vi har Bingolotter. Köp dom av oss!

Prenumerera på Trisslotter

Ring Kassören, Mats Frölander 747 77, så kommer han över med blankett för prenumerationen.

Träningsoveraller:

Storlekar 150-170, S, M, L, XL,

Björkarna vid Sundoms pensionärshem

Björkarna vid pensionärshemmet i Sundom har fallit för motorsågen hösten 2010. Tomheten är stor. Halva antalet fälldes för några år sedan.

Planteringen av björkarna skedde försommaren 1934 (om jag minns rätt) och jag själv var med, tillsammans med några andra tonåringar från byn. De var dåvarande lärarinnan Frideborg Eklund som tog initiativet. Om hon hade uppdrag från något håll är mig inte bekant.

Så gick de till. Mårs-Harry satte kurs med häst och vagn efter Gussövägen inåt ängarna och vi ungdomar följde efter på våra cyklar. Vi ryckte upp med rötterna ett stort antal björkar, liknande de som idag pryder infarten till hemmet. Det blev allt vad vagnen kunde ta med.

Vem som bestämde plats för träden och avstånd mellan desamma, är mig

obekant.

När vårt viktiga jobb var avslutat bjöd Fröken rikligen på saft och kakor.

Efter sjuttiosex år har nu björkarna fallit, fullväxta.

Vad kommer sedan? Här ett förslag från Dagmar Johansson. Eftersom björkar faller mycket löv och pensionärerna som regel inte har ork att kratta ihop dem, förslår Dagmar plantering av vinbärsbuskar. Det kan vara både svarta och röda. Dem kan pensionärerna vårda och plocka och det arbetet ger både behållning och lämplig motion. Vi tycker i alla fall att det räcker med de björkar som redan är planterade.

Än återstår – vad kommer sedan?

INGVAR NILSSON,
boende i pensionärshemmet



Foto: KRISTINA SANDMAN

Anslaget

Meddelande

Jag vill informera er om att min far, OLLE Fredrik Sundberg son till Fredrik och Frida Sundberg ”uppi Kell” avled på Södersjukhuset den 28 december 2010 i en ålder av 84 år.

Med vänlig hälsning
Christian Sundberg (sonen)

Nästa nummer av **Byablaskan**

kommer ut maj 2011
Manusstopp 28/4-11

- **Utgivare**
Sundoms Byautvecklingsgrupp
Ordf. Gunilla Ståhl, tel. 746 90
- **Ansvarig utgivare**
Prenumerationsansvarig
Lars Brännström, tel. 745 93
74593@sundom.se
(Vill du prenumerera, byta adress eller avsluta prenumeration, ring eller sänd e-post till Lars)
- **Redaktör**
Textredigering/Layout
Kristina Sandman, tel. 745 55
- **Tryck**
Luleå Kommun, Reproavd.
- **Prenumeration**
75:-/år
(Gratis för bofasta i Sundom.)
- **Annonsering**
Helsida 800 kr
Halvsida 400 kr
Kvartssida 200 kr
(Gratis för föreningar och privatpersoner i Sundom.)
- **E-post**
byablaskan@sundom.se

Nyfödda



Iris föddes den 16 november 2010. Hon vägde 3465 g och var 51 cm lång. Syskon: Klara och Greta

*Magdalena och
Andreas Cedering*



Först i Sundom 2011!

1/1-11 föddes **Elsa** Östling. Hon var 49 cm lång och vägde 3625 gram. Storebror heter Alfons och föräldrar *Andreas och Jenny.*



**Bokning av
Sundoms Bygdegård**

**Nilseric Larsson
0920-747 55**