

# Byablaskan

Nr 2 Juni 2004 • Sundoms Informationstidning



## Sid. 3

Årets upplägg av Valborgsmässöfirandet blev succé. "Som vanligt när byn bjuder till fest är det full fart och fullt hus."



## Sundom



Sid. 8-11

Artikelserien:

## Gamla uthus i byn Sundom – fortsätter

Byablaskan – även på Internet  
[byar.lulea.se/index.asp](http://byar.lulea.se/index.asp)



Foto: Kristina Sandman

## Innehåll

Redaktören har ordet .....	2
Valborgsfirandet blev succé .....	3
Skidtävlingen och årsmötet .....	4-5
Ortnamnsrutan .....	5
Naturmorgon och fågelskådning .....	6
10 goda skäl att vara medlem i Bygdegårdsföreningen .....	7
Artikelserie:	
Gamla uthus i byn Sundom .....	8-11
Sommarfesten .....	11
Intervju med Bror Rutström .....	12-14
Aktuellt från Byautvecklingsgruppen	
Finn Fem Fel .....	14
Dialektrutan .....	15
Anslaget .....	16

## Redaktören har ordet

Nu har vi sommarmånaderna att blicka fram emot med sol, bad och lata dagar. Nåja, kanske en och annan gräsklippardag och ett och annat ”måste-göra-på-sommaren-projekt” också.

Sommarfesten i hamnen får hur som helst inte glömmas bort. En trevlig tillställning som har blivit något av en tradition här i Sundom (*sid. 11*).

I det här numret av Byablaskan kan vi även blicka tillbaka på saker som har hänt under våren och vårvintern.

Sundoms IF ordnade som vanligt den årliga skidtävlingen med ett 50-tal startande och en som alltid fullsatt bygdegård där prisutdelning och årsmöte ägde rum (*sid. 4-5*).

Valborgsmässofirandet såg lite anorlunda ut i år med samling i bygdegården först och en lite senare braständning. Uppskattat av dem jag pratade med. Kul med lite nya grepp (*sid. 3*).

På tal om tradition, brukar uppskattade saker återkomma från år till år här i Sundom. En sådan relativt ny sak är en årlig fågelskådarmorgon, som uppkom i och med 500-årsjubileet (*sid. 6*). Jag har även hört att en väffeldag i hamnen planeras just nu, i skrivande stund. Också den kom till i samband med jubileumsåret 2002. Vi får hoppas att fler nya idéer ska ”poppa upp”, som kan återkomma från år till år.

*Trevlig sommar!*  
Kristina Sandman

# Valborgsmässoafton i bygdegården blev SUCCÉ

I bygdegården var de fullsatt på Valborgsmässoafton. Festkommittén anordnade valborgsfika för alla som ville umgås före braständningen.

Det såldes kaffe och tårta för en tia, lotter för en tia och lite senare på kvällen, två för en tia. Bakom en pressning i tamburen simmade godispåsar i massor och det nappade friskt när barnen fiskade. Fisket och fika för barnen var gratis. Alla i bygdegården stämde upp till sång och sjöng våren in. Stämningen var god och åldersblandningen lika-

så. Som vanligt när byn bjuder till fest är det full fart och fullt hus. En väl tilltagen tårtranson blev precis lagom när sista gästen var serverad.

När alla var glada och nöjda bar det ner till brasan där man kunde grilla korv. Till dem som inte hade med sig fanns det att köpa en korvbit för en femma.

Brasan tändes, fyrverkeriet avfyrades. Det var en mycket trevlig och uppskattad kväll.

*Viktoria Thomas  
Sundoms IF:s festkommitté*

*Emma gör sig startklar*



# Skidtävling och årsmöte

**Text: Jörgen Jonsson • Foto: Kristina Sandman**

Söndagen den 28 mars ordnade Sundoms IF skidtävling. Tävligen som hölls vid Krögarkurvan hade lockat ett drygt 50-tal startande. Tävligen s yngste deltagare var inte mer än två år men klarade, åldern till trots, det hela med beröm godkänt. När alla hade pustat ut, grillat korv och druckit saft följde prisutdelning och årsmöte i Bygdegården. Samtliga barn och ungdomar som hade åkt fick välja ett pris från det väl-försedda prisbordet. De vuxna som hade åkt skidor premierades med en

*Joel får sin välförtjänta medalj.*





potentiell miljonvinst i form av en Sverigelott. Under årsmötet tilldelades Birgitta Viklund, Stig-Ola Nordmark samt Lars Johansson blommor och utmärkelser för att under 10 år verkat inom föreningen. Sundoms IF tackar festkommittén som ordnade serveringen och publik, åkare och mötesdeltagare för visat intresse samt hoppas på ett återseende nästa år.

*Sundoms IF, Jörgen Jonsson*



## Ortnamnsrutan

Lakabäcken uttal *läkabe'kken*, bäck i Börjelslandet och i Sundom. Den rinner ut i nordvästra delen av *Lakaviken*. Bäckens olika namn beror på de marker den avvattnar. Dess överlopp kallas den Norrmarksbäcken, efter *Norråmarken*. I Råneå har den vidare kallats Sörträskbäcken, sedd från rånebornas horisont.

Lakabäcksbron uttal *lokabetsbrå'o*, är namnet på en bro över Lakabäcken, där Sundomsvägen (gamla kustlandsvägen) korsar bäcken.

Lakaforsen är ett namn på en liten fors i Lakabäcken, numera innanför byn Börjelslandets ägor, tidigare möjligen Sundoms mark, nämnd i ett syneinstrument (no 47) inlämnat till Häradsrätten 8 okt 1788. På denna plats finns nu en rastplats iordningställd med bänkar och grillplats.

(I skrivelsen framgår det, när synen gjordes, att sundomsborna haft en kvarn på denna plats, men flyttat densamma till sin by men anser det vara deras kvarnställe. Gamle *Lars Andersson* och *Joban Jobansson* från Sundom var närvarande. När det påpekades att de hade goda ställen för kvarnar på sin mark gav de till slut tillkänna att de avstod från anspråk på stället och inte hade något att invända mot att en damm byggdes på platsen.)

*Else Britt Lindblom*

# Naturmorgon och fågelskådning

Så var det åter dags med den numera traditionsenliga vårutflykten med morgonpigga bybor. Denna morgon, den 8 maj var det rekord beträffande medverkande personer. Vi räknade till tjuugo entusiastiska och förväntansfulla Sundomsbor. Vädret var helt fantastiskt med helklar himmel, varmt och nästan vindstilla. Det varma vädret som rätt i flera dagar hade tyvärr medfört att flertalet av sädgäss och sångsvanar dragit vidare på sin flyttning till deras häckningsområden. Men det är ju egentligen inte enbart stora mängder fåglar som gör en naturutflykt givande.

Cykelturen gick som vanligt längs Avabäcksvägen med ett uppehåll vid Ö.Lakavikens östra del där vi kunde höra bofink, lövsångare, sävsparv, sånglärka, ladusvala och rödbena. Ute på Lakaviken simmade några knipor, storskrakar, krickor och gräsänder. På de små isrester som fanns kvar på sjön satt ett par havstrutar och åt på något som såg ut som en fisk. Havstrutarna hade närgånget sällskap av ett par fiskmåsar, en skrattnäs och en kråka. Från stranden bjöd en drillsnäppa på sitt trevliga spel under en flygtur längs vattnet.

Två sångsvanar kom flygande längs Lakaviken och fortsatte längs Råningen i östlig riktning.

Vi besökte även en större fågelholk bebodd av ett pärlugglepar. Tyvärr ville inte ugglan visa upp sej för oss, vilket de brukar göra om man knackar på

trädstammen. Kanske tyckte den att det var för många röster från oss alla besökare.

Hela gänget drog sen vidare längs Avabäcksvägen till ”Rånisbacken” där vi samlades vid det vanliga ”fikastället” för att inta medhavd förtäring. Den värmebölja på dryga tjuugo grader som hade rätt några dagar hade gjort att hela Råningens ångar redan skiftade i grönt.

Från ”fikastället” kunde vi se två rådjur som sprang tvärs över odlingen. Från Middagsberget hördes taltrast och dubbeltrast sjunga och intill oss från tallskogen hördes en rödvingetrast sjunga. En stenskvätta sågs, vilket numera kan betraktas som en sällsynthet, vid den gamla ”rånisladugården”. Nere i dalen spelade några brushanar i närheten av gräsänder, krickor, rödbena och två tranor medan en gluttsnäppa spelade flög förbi.

När alla fikat färdigt gick färden mot Resargrundet där en grilleld tändes. Några grillade korv och andra drack från sitt medhavda kaffe medan vi tittade på några storskrakar, krickor och gräsänder ute i vaken.

Alla deltagare verkade nöjda trots att antalet fåglar inte var vad det brukar vara men kanske tack vare det underbara värvädret.

Sundom den 8 maj 2004  
*Jan-Axel Sundin och Lars Brännström*



## 10 goda skäl att vara medlem i Bygdegårdsföreningen

1. Du hyr för högtider, privata fester m.m. hela bygdegården med all utrustning för endast 200 kr/dygn och 100 kr för påbörjat nytt dygn. (800:- kr respektive 200 för icke medlemmar).
2. Lokaler för barn- och ungdomsverksamhet är liksom tidigare kostnadsfria för bybor. Ungdomslokalen i källaren kommer att rustas upp under sommaren.
3. Du deltar på årsmöten och är med och beslutar om bygdegårdens alla angelägenheter.
4. Byns alla föreningar har tillgång till möteslokaler och utrustning utan kostnad.
5. Du har tillgång till bastu, träningslokal, vävstuga, ungdomslokal och kurslokaler.
6. Du stödjer föreningsverksamhet och bygemenskap.
7. Du medverkar till att byn gemensamt äger en fastighet som kan nyttjas av alla bybor och sommarstugebor.
8. Bygdegården är kärnan för gemenskap i byn. Bygdegårdsföreningen har flera livaktiga sektioner. Teatersektion – Lekparksektion – Programråd – Ungdomsråd.
9. Både åretrunt- och sommarstugeboende kan vara medlemmar i Bygdegårdsföreningen.
10. Det kostar bara 150:- kronor per år och hushåll.

**Betala Din årsavgift nu för år 2004  
150 kronor till Bankgiro 5322-7492**  
Glöm inte att ange avsändare.

Sundoms Hembygdsförening fortsätter sin presentation av gamla uthusbyggnader på olika gårdar i Sundom. Den här gången får vi stifta bekantskap med uthusen isi Gammel-Markus.



# Gamla uthus i byn Sundom

Bagarstugans gamla fönster isi Gammel-Markus • Text: Sonja Sandman • Foton: Kristina Sandman



## Gammel-Markus

Gårdsplatsen är mycket gammal. Den finns med på den första kartan över byn från 1645.

## Garaget

Ursprungligen har det funnits två uthuslängor placerade på var sin sida om mangårdsbyggnaden. Den ena längan revs i början av 1990-talet och fick ge plats för ett modernt uthus med varmgarage samt en del kalla utrymmen. Den gamla längan som nu är riven inrymde en liten stallkammare, häststall med höboda, ladugård med plats för 5-6 kor, ytterligare en höboda, fårhus och gödsellider.

## Förråd med källare

Den andra uthuslängan inrymmer ett förråd. Där förvarades allehanda bruksföremål som spinnrock, skrubb-säte, kardor, byttor, korgar o.likn. Päl-sar och andra varma ylleplagg förvara-des också där, väl inlagda med malme-del, i hemgjorda kistor och lådor. Un-der golvet i detta förråd finns en ute-källare (forna tiders kylskåp). Där för-varades saltfisk, saltat kött och fläsk samt mjölk, grädde och fil under som-maren. Källaren höll kylan otroligt länge – till långt in på sommaren.

*(Forts. på nästa sida)*



- ① *Förråd med utekällare. Bagarstugans ingång till vänster (syns inte på bild).*
- ② *Från vänster: Vedbod, utedass och kärllider.*
- ③ *Garaget. Här stod tidigare ladugårdslängan.*



### Bagarstugan

Bagarstugan finns också i denna långa med den typiska bakugnen och speciella hyllor att lägga det nygräddade brödet på.

### Kärllidret

Kärllidret är ett något större rum i långan för lättare kördon som risslan och schäsen samt sparkar och skidor m.m. Där finns också åsar under taket för förvaring av sågat virke m.m. Kärllidret har även använts till slaktboda.

### Utedasset

Ett litet rum med låg dörr och ett litet fönster ovanför. Två sittplatser på brinkan. Mysigt på sommaren.

### Vedboden

Vedboden ligger i nedre änden av långan och är cirka 5x6 meter.

### Byggnadsmaterial

Den gamla uthuslångan är uppförd av timmer, delvis brädfodrad med låga inåtgående dörrar. Yttertaken består av eternit. (1950 och 1960-talets vanligaste tak.) Där under finns flera lager spåntak. Den rivna ladugårdslångan var byggd på samma sätt. Alla golv består av grova plank, utom vedboden som har jordgolv.

### Rian

Rian är en ganska stor timrad byggnad med eternittak och ett tätt plankgolv.



Där tröskade man säden varje höst. Rian ligger i utkanten av gårdsplatsen.

### Härbret

Härbret är också placerad en bit från de andra husen. Där förvarades det hembakta brödet i en tät bing. Där fanns säckar med korn och havre till djuren och nymalet mjöl till hushållet. Härbret är en tvåvåningstimmering med svale och inåtgående dörr med stocklås.

### Ombonat och varm gårdsplan

Eftersom uthus och mangårdsbyggnad är byggda kring gårdsplanen med fri sikt mot Lakaviken tycker jag att det känns ombonat och varmt att komma in på denna gård.

Dessa gamla uthus står som minnesmärken för en svunnen tid och fyller delvis sina ändamål än i dag. Det är beundransvärt med tanke på deras höga ålder. Vi får hoppas att de nya uthusen står kvar lika länge.

*Sonja Sandman  
(född och uppvuxen på gården)*

- ① Härbret finns på andra sidan Markusvägen. Här förvarades korn och havre till djuren, nymalet mjöl och hembakat bröd.
- ② Vedboden är placerad längst ned på den gamla uthuslängan.
- ③ Nedanför garaget finns rian. Här tröskades säden varje höst.

*Årets stora evenemang!*

# Sommar festen

**Nu är det dags för årets  
stora sommarfest i  
Sundoms båthamn!**

**Lördag den 10 juli  
klockan 19-01**

**Dansorkester, fest och  
show. Givetvis serveras  
som vanligt god mat och  
dryck till rimliga priser**

**Inträde 60 Kr  
Barn upp till 12 år 30 Kr  
Supé och inträde 120 Kr**



*Välkommen*

**Arr. Sundoms Bydegårdsförening**

*Intervju med*

# Bror Rutström på Blomsteråsen i Sundom

av Else Britt Lindblom den 27 september 1990

Bror föddes på gården *Kribbe* (*Kribbe* är en kortform av *Kristoffer*) den 5:e februari år 1902. De var 11 syskon, 6 pojkar och 5 flickor.

– Det var ett nog så litet hemman att leva på. Pappa bidrog till försörjningen genom att fiska. Därför var det bara att ta sig ut i arbete så fort som man slutat skolan, berättar han.

Bror gick sex år i skolan, där han hade flera olika lärare. En hette fröken Hedman. Så var det Hansson och Hilda Johansson.

– Jag trivdes i skolan. Räkning och historia var det bästa. Bibliska historien och katekesen var inte mina favoriter. Jag hade inte precis svårt för att lära, men det var ju inga möjligheter då att gå vidare. Jag fick till och med premium. Jag fick Fältskärns berättelser i två band sista året på avslutningen.

– På rasterna brukade vi *sla möjl* (spela brännboll). Det lekte vi inte bara i skolan. När vi samlades en hel hop av ungar på fritiden lekte vi också den leken. Boll gjorde vi själva. Vi som var skomakarungar fick småbitar av skinn, som vi satte ihop. Dom höll inte så länge. Hårda var dom. Det gällde att få

dem så hårda som möjligt. Det kändes att få en sådan boll på sig.

– När vi gjorde utfärder med skolan, då skulle svenska flaggan vara i täten, minns han.

## Fritiden

När fritiden kommer på tal säger han att den var inget problem. Då sprang man till skogs eller till badstranden. Man kunde bada fem till sex gånger om dagen. Och så var det mete nere i viken. Det var de nöjen, den fritid vi hade under uppväxten om sommaren.

– Det var särskilt intressant för oss att vistas i skogen. Visst snarade vi fågel. Och vi sprang barfota. Där var det frågan om att vara först på våren. Man längtade till man skulle få slänga skorna. Det var så lätt att springa barfota. Och så var det ekonomiskt också. Man nötte ju inte skor.

– Vi hade näbbskor med skohö i om vintrarna. Det hände nån gång att nån hade sandaler om sommaren. Och pappa var ju skomakare, så han gjorde skorna själv.

– Så han var byns skomakare?

– Ja, och han var på Hindersön och

gjorde skor om vintrarna.

– Som unga hade vi en skyttepaviljong, där vi brukade dansa. Ibland var det mycket primitiv musik. Grammofon fanns visserligen. En sådan fanns på kaféet i byn. Det kallades *Käck*. Det var också kafé *isi Sundéns*. Det var alltså två kaféer i byn.

– På helgarna var ni förstås i Gammelstan?

– Ja, säger han skrattande. Man blev ”kyrksjuk”. Det var ungdomshelgerna Pingst och Mikaeli. Våffeldagen var ju också en ungdomshelg. På vintern var man inte där på helgerna. Kyrkstugorna var ju så kalla. Gammeldomshelger var Påsk, Jul och Höstböndagen.

### Yrkesmän i byn

– Det var två snickarverkstäder i byn, när jag var barn. De var hos Harald Eriksson och Helmer Johansson. Och Emanuel Larsson var också snickare. De for med möbellass till stan.

Vi talar om en repslagare, som bodde alldeles intill på Blomsteråsen. Nu finns bara husgrunden kvar, senare flyttade repslagaren till Långholmen.

– Såg du nånsin på, så du minns hur repslagning gick till?

– Nej, jag såg aldrig på. En bror till min fru Elida, Hilding, skulle ha kunnat berätta. Han var med. Repslagaren gjorde rep till tömmar och så till fiskeredskap. Råämnet var tagel. Det var till att ta reda på allting till och med kossansar, när de klipptes. Det blev fina rep av tagel, för de ruttade inte. Men hantverket försvann, när hampan kom. Repslagaren hette Johansson.

– En smed hette *Holmar-Jotta*

(Johannes på Holmen). Och *Kneos-Albert* (Albert Johansson på gården Knuss) var smed. Jotta smidde bland annat yxor. Han var en duktig smed. Men det var en bister en. Man var rädd för den där gubben. Ja, vi kunde reta honom. Det var mycket barn i byn. Bara en årskull bestod av många barn.

Han minns att det var så mycket ungar i folkskoleavdelningen, så de fick gå varannan dag en del år. Skolan räckte inte till. Vi var omkring 40 elever allt som allt i folkskolegruppen. Då gick fyra klasser i samma klassrum.

### Fältspatgruvan

– Jag arbetade direkt efter skolgången i fältspatbrytningen. Man bröt fältspaten uppi Sörihällan i Råneå. Sen kördes fältspaten med häst till Jonsgrundet där utanför. Båtar söderifrån kom och hämtade fältspaten vid holmen.

– Jag har i flera år varit på Kallaxön i fältspatgruvan där. Där bodde vi i baracker. Vi cyklade dit de fyra milen och bodde där i fjorton dar innan vi cyklade hem igen.

– Hur gick brytningen till?

– Ja, det var vanlig brytning det med bormaskin och dynamit. Det var med handkraft malmen lastades. I Kallax var det djupt ner till brytningen. Kanske 50 meter från bryggan och ned. Där var det en lastkran och en tunna som vi lastade i. Sen tippades det i små vagnar. Det var tungt arbete. När båtarna kom skulle också de lastas för hand. Man arbetade på ackord, så man så att säga tog det man hade. Vi var olika lag. Vi var tre om varje vagn.

(Forts. på nästa sida)

... Vi kommer in på bilar och kommunikation.

– Det gick en taxi från Kalix. Den tog 6-8 personer, berättar Bror. Han var en gång tvungen att ta taxi, när han skulle till Kallaxön, innan han hade cykel. Det kostade tre kronor. Det var mycket pengar på den tiden.

Elida, Brors fru, börjar tycka att vi pratat tillräckligt länge. Hon berättar att de nästa år bött 50 år här på *Blomsteråsen* i detta hus *isi Bjur*, som gården heter. Det är 52 år sedan vi förlovade oss till Mikaeli. Och så har vi en dotter, Gunilla, säger Elida.

*Else Britt Lindblom*

### Aktuellt från Byautvecklingsgruppen

#### Efter årsmötet 2004 ser Byautvecklingsgruppens styrelsesammansättning ut enligt nedan:

Ordförande: Gunilla Ståhl

Vice ordf.: Per Nordgren

Kassör: Jan-Axel Sundin

Sekreterare: Tina Nilsson

#### Ledamöter

Andreas Östling

Petra Wennberg

Viktoria Thomas



## FINN FEM FEL

Här ser du två nästan identiska bilder på några sjöbodar och båtar i Sundoms båthamn. På den övre bilden saknas några saker. Kan du se vilka?



**Svar:** Ett av kryssen på den första sjöboden. Första båtens åra. Stolpe till första bryggan. Livbojen. Sjöboden längst bort.

# Dialektrutan

av Ingvar Nilsson

## I "slömra" histori

Färn men vär båd Bånd o Fiskar.  
Hån vär mitji nåoga ve att stjet om våonän.  
Hån sat föggän vorn kvel om höstan dill jiorl o låga stjeta.  
I gääk upa förtitärle kom än Lärs-Jönsa-Johan dill åss ve i stjett so vär värre slömrat.  
I kão hädd tooj stjeta upa horna bårta djikstän nedi Såta o so kiotä na djeno smaboskän o runt batheosa innan män kot tå fät a. Bom so helst kän jo rekkän eot huri di stjeta sag eot.  
Hån Juhan villd att Pappa skull lägä nä.  
Pappa sett i gång. Hånn bredd eot stjeta upa tjexgolvä oso måsa hån omkröng mest a kne ve böndnarla uti häta.  
Töjman djikk – o dagan. Dill sleot vär "spele vonnä", som än breokä sääj.  
Låka rendär söntäs längsett o tvörsivi der'n firi främ ve böndnarla.  
Men stjeta värt lågat o hån Johan fick käst eotä nägär gääk dill upa Bott'nväjka och hån fick koma iländ ve strömingan, so mäk att dom djikk ånt att rekän.

## En "trasig" historia

Min Far var både Bonde och Fiskare.  
Han var mycket noggrann med att sköta om fiskredskapen.  
Han satt nästan varje kväll om höstarna fram till jul och lagade skötarna.  
En gång på fyrtalet kom Lars-Jönsa-Johan till oss med ett sköt som var mycket trasigt.  
En ko hade tagit skötet på sina horn från djikstena neri Sundet och sprungit genom småskogen och runt båthusen innan man kunde ta fast henne. Vem som helst kan ju räkna ut hur de skötet såg ut.  
Johan ville att Pappa skulle laga skötet. Pappa satte i gång. Han bredde ut skötet på köksgolvet och så masade han omkring mest på knä med bindnålen i hand.  
Tiden gick – och dagarna. Till slut var "spelet vunnet", som han brukade säga.  
Långa ränder syntes både på längden och på tvären där han farit fram med bindnålen.  
Men skötet var lagat och Johan fick kasta ut det några gånger till i Bottenviken och komma hem iländ med strömmingar, så många att de inte kunde räknas.

## Anslaget

### Studentrabatt på bussen

Luleå Kommuns landsbygdskommitté erbjuder alla bybor som studerar på universitetet att köpa 40-kort till halva priset. Kortet säljs av studentservice i centrumhuset (B-huset).

*Risto Pekkala*

### Många utanför byn prenumererar på Byablaskan

Under det här året har antalet betalande prenumeranter ökat till 72 tidningsexemplar. Det är mycket glädjande att så många utanför vår by är intresserade av Byablaskan.

Vi vill i sammanhanget, från redaktionen, framföra ett **stort tack till Ingvar Nilsson** som kring årsskiftet 2003/04 förmedlade inte mindre än tio nya prenumeranter.

*Redaktionen*

P.S. Betalande prenumeranter som inte har bankgiro kan lägga 50 kronor plus sitt namn i ett kuvert och skicka det till:

Lars Brännström  
Avabäcksvägen 50  
975 98 LULEÅ

### Bybor

Många av bygdegårdens vita dukar saknas. Har du glömt att lämna tillbaka dem efter tvätt? Ta en titt i linneförrådet och se om du hittar några.

*Bygdegårdsföreningen*

Nästa nummer av

**Byablaskan**

kommer ut

senast **19/9-04**

Manusstopp **26/8-04**

● **Utgivare**

Sundoms Byautvecklingsgrupp

● **Ansvarig utgivare**

**Prenumerationsansvarig**

Lars Brännström, tel. 745 93

● **Redaktör**

**Textredigering/Layout**

Kristina Sandman, tel. 745 55

● **Tryck**

Luleå Kommun, Reproavd.

● **Prenumeration**

50:-/år

(Gratis för bofasta i Sundom.)

● **Annonsering**

Helsida 800 kr

Halvsida 400 kr

Kvartssida 200 kr

(Gratis för föreningar och privatpersoner i Sundom.)

● **E-post**

byablaskan@sundom.se



**Bokning av  
Sundoms Bygdegård**

**Nils Erik Larsson  
0920-747 55**